

Nieuwsbrief KuriosKerk

Leeuwarden-Huizum-West

zondag 27 november 2022

Wijkpredikanten & Pastoraat

Ds. I. de Rouwe: T 058-8438209, E: freulezon@gmail.com
Ds. P. J. Elzinga: T 058-8438209, E: pe.elzinga@planet.nl



Julianalaan 38 | 8932 AA | Leeuwarden

[Nieuwsbrief](#) | Verschijnt wekelijks voor onze kerkleden.
[Toezenden](#) | Geef u op bij andriesvb@hotmail.com.

[Kopij](#) | Inleveren vóór donderdag 18^u.
[Privacy](#) | Lees onze privacyverklaring.

[Kerkomroep](#) | Bekijk hier onze diensten.
[Website](#) | Kurioskerk.nl of scan de QR-code.



Dienst 27 november 9.30^u

Mededelingen en Kaars 1^o advent

Zingen: LB 435: 1,2

Votum en groet

Zingen: LB 435: 3

Gods gebod

Verootmoedigingsgebed

Gebod om de H. Geest

Zingen: LB 435: 4

Kindermoment & -lied

Lezing: Jesaja 6: 9-13

Zingen: LB 1008

Lezing: Lucas 1: 5-20

Zingen: LB 464: 1,2,7,8

Preek

Orgelspel

Zingen: LB 442

Gebeden

Collecte

Zingen: LB 444

Zingen: LB 415: 1,2

Zegen

Zingen: LB 415: 3

Taken

Voorganger: mw. Nelleke Berntsen

Organist: Henk Visser

Ouderling: n.n.b.

Mededelingen: n.n.b.

Diaken: Sjieuwke Keuning

Collectant: Herman Bergsma

Lezingen: Voorgangers

Beamer: Henriëtte Stam

Camera: Bert Posthumus

Koster: Bart Vis

Ontvangst: Nelly de Koe

Bloemen: Bea Dijkstra

Kinderdienst: Anke Andrae

Kinderoppas: Anke Andrae

Oppas nodig? Mail dan vóór zaterdag 18u naar: a.andrae@chello.nl

BIJ DE DIENST

Adventsproject Kindernevendienst

Het gaat goedkomen! Het adventsproject van de kindernevendienst staat in het teken van Gods liefde. De projectverbeelding is een ster, die bestaat uit vijf stukken die los kunnen. God komt in beweging om zijn plan te realiseren. De losse delen van de stervorm zijn met magneten bevestigd op de ondergrond. God trekt mensen aan met zijn liefde. In de kerkdienst meer verteld over het project en de symboliek van de projectverbeelding. Op zondag 27 november is het thema: *Schrikken van Gods liefde*.

Het leven van Zacharias kabbelt voort. Hij werkt als priester, krijg daarbij zelfs de eervolle opdracht het reukoffer te brengen. Dat Elisabet en hij geen kinderen hebben ontvangen is verdrietig,

maar tegelijk geldt: het is niet anders. God schrikt Zacharias op uit dat leven. Hun gebed wordt verhoord en hun zoon zal Israël aankondigen dat de Messias komt. Zacharias schrikt en twijfelt: dit is onmogelijk, zo anders kan zijn leven niet worden. God zegt het door de profeten en zegt het hem door zijn engel. Toch kan Zacharias het niet geloven; Gods liefde is te groot. Dat hij moet zwijgen tot de geboorte van Johannes is een straf van God, maar meer nog: een belangrijke les.

Leiding kindernevendienst

Collecte Diaconie

NL31 INGB 0000 8493 76: Prot. Gem. Lwd-Hzm ovv Collecte.

Collecte Kerk

NL55 INGB 0000 8857 07: Prot. Gem. Lwd-Hzm ovv Collecte.

PASTORALIA

Bloemengroet

Deze week gaat onze bloemengroet naar [REDACTED]

Wel en wee

[REDACTED] is voor revalidatie opgenomen in Noorderbreedte. Binnenkort horen zij en haar man, hoe het verder zal gaan, en of zij snel weer naar huis mag.

agenda

- ▶ zo 4 december 9.30 uur 2^o advent Dienst met ds. Marius Koppe
- ▶ wo 7 december 10.00 uur Koffieochtend
- ▶ vr 16 december 11.30 uur Kerstlunch diaconie
- ▶ zo 18 december 17.00-19.30 uur Lichtjesticht
- ▶ wo 21 december 19.30 uur Kerstsamenzang met Da Capo

WIJKNIEUWS

Terugblik gedachtedienst

Het is niet de bedoeling om op elke mooie dienst terug te blikken, maar wel op die van 20 november. Een toegankelijke dienst vol warmte waaraan velen meewerkten. Onze gasten voelden zich zeer welkom, kregen we terug. Dat ene kleine woordje van hartelijkheid, kan het verschil maken. Dat ene kleine woordje, kan het zaadje zijn... Dank daarom aan iedereen die meewerkte aan deze dienst en dat zijn we eigenlijk allen! En dan de

mooie bloemschikkingen; wat hebben we een kunstenaars in onze gemeente! Dank weer aan Mirna en Sjieuwke!



Adventstijd

Zondag 27 november start deze verwachtingsvolle tijd. We zullen dat ook merken in de diensten. Naast onze erediensten op de ochtend zijn er ook een paar bijzondere avonddiensten/samenkomsten. De ene is op 11 december om 19.00 uur. Aan deze Adventszangdienst werken de koren en zanggroepen mee, die door het hele jaar heen in de Kurioskerk mogen repeteren. Altijd gastvrij ontvangen door onze koster! Ook voor de organisatie van deze dienst konden we niet zonder hen. Het (praktisch) meedenken door hen is altijd een hele zorg minder.

Op woensdag 21 december om 19.30 uur is er een kerstsamenzang. Dit is een initiatief van harmonieorkest Da Capo, dat altijd op de woensdagavonden repeteert in de grote zaal van onze kerk. Zij willen ook graag iets terugdoen voor de gastvrijheid die ze in de Kurioskerk ontvangen. Wij zijn er blij mee! Weet u welkom bij beide laagdrempelige samenkomsten en tip anderen!



Dagboekjes Immanuel 2023

Vanaf zondag 27 november liggen deze dagboekjes in de hal van de kerk. Neem gerust een boekje mee. Het is ook een waardevol cadeau. Een kleine vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Wilt u graag een boekje bezorgd krijgen, geef dit dan door aan Alie Brouwer (ag.brouwermeindertsma@hotmail.com) 058-2127918). Dan proberen we dat te organiseren.

Kerstkaarten voor & door de gemeente

De succesvolle kerstkaartenactie van de twee vorig jaren willen we dit jaar een vervolg geven. Een klein stukje verbondenheid naar elkaar toe! Daarom onze vraag aan de creatieve gemeenteleden onder ons (en dat zijn er vele): wilt u weer meedoen aan het maken van kerstkaarten? Hoe meer kaarten we ontvangen, hoe meer mensen we blij kunnen maken. De kaarten kunnen worden gebracht bij Annie Plantinga, Anton Mauvestraat 8 of bij Alie Brouwer, Gerard Terborchstraat 76. Ze kunnen ook bij u worden opgehaald, dan mag u een seintje geven aan Annie en Gerrit (T 2129832) of aan Piet en Alie (T 2127918). Kan ook gewoon in de kerk.

Bezoekproject 2022/2023

De organisatie is deze week afgerond. Als het goed is hebben alle bezoekers de namen, adressen en telefoonnummers ontvangen van gemeenteleden die graag een (telefonisch) bezoekje wensen. Hebt u niets gehoord, laat het dan nog even weten aan de coördinator van het project (Alie Brouwer). Er kan zomaar iets misgegaan zijn, hoe we ons best ook doen om dat nu juist te voorkomen 😊. In ieder geval bedanken we alle bezoekers bij voorbaat voor de bezoeken die in deze winterperiode worden afgelegd. Het donker zal een beetje lichter worden. Mocht u zich niet opgegeven hebben voor een bezoekje, weet dan dat u dat altijd nog kan doen. Schroom niet! Onze wijkpredikanten, maar ook de ouderlingen of pastoraal medewerkers staan voor u klaar. U hoeft alleen maar een seintje te geven!

Een spijtig bericht

Teo de Groot heeft te kennen gegeven dat hij met onmiddellijke ingang zijn functie neerlegt als ouderling-kerkrentmeester. Dit is om persoonlijke redenen. Wij respecteren zijn keuze, ook al vinden wij het jammer dat hij ons team gaat verlaten. Wij zijn hem dankbaar voor al het werk dat hij vele jaren voor onze Kurioskerk heeft verricht, vooral in de tijd van de verbouwing, en het werk dat hij als voorzitter van het college van kerkrentmeesters heeft gedaan voor Kurioskerk en Oase.

BERICHTEN

Kerstlunch

De Diaconie organiseert op 16 december weer de jaarlijkse kerstlunch in de Kurioskerk, inloop 11.30u, start 12.00u. Rondom de maaltijd wordt er gezongen, gebeden, gedeclameerd en er is muziek van een aantal fluitisten. Zoals gebruikelijk heeft de Diaconie een doel uitgekozen voor uw vrijwillige bijdrage. Dit jaar zijn dat de Friese zendelingen Martin en Tirzah Hofman die in Knysna (Zuid-Afrika) in een sloppenwijk het evangelie brengen én praktische hulp bieden door het verstrekken van voedsel, het uitreiken van kleding, het organiseren van kinder- en tienerclubs (om de jeugd perspectief te bieden). Na de lunch krijgt u informatie. Graag uw **opgave** (voor 11 december) bij diaken, Hannie van Beilen, T: 2884848, hannieb@gmail.com

In financiële nood

Mocht u iemand weten die door de duurdere geworden boodschappen en de dure energie financieel in de problemen is gekomen, schroom dan niet erop te wijzen dat de Diaconie mensen kan helpen die in acute financiële nood komen. U kunt ook een diaken een seintje geven. *Diaconie Leeuwarden-Huizum*

Gift

Ouderling Romkema ontving (van NN) een gift van €20 voor diaconie en kerk. Hartelijk dank!

De Bijbel in 3 jaar

We lezen deze week Marcus 15 en 16. En we starten met Lucas 1 t/m 5.

PERSBERICHT

Op **zondagmiddag 18 december** organiseren **CGK De Bethel, PKN Kurioskerk en VEG Opstandingskerk** een gezamenlijke **lichtjestocht**.

Vanaf **17:00 tot 19:30 uur** kunnen mensen in groepjes een wandeling maken langs verschillende kerstscènes. De wandeling start vanaf de Opstandingskerk, Achter de Hoven 272, langs de Potmarge en eindigt bij De Bethel aan de Huizumerlaan 102 in Leeuwarden. Op het eindpunt is er chocolademelk, muziek en een kleine verrassing voor de kinderen.

De lichtjestocht stond al gepland voor 2021, maar door corona kon dit helaas niet doorgaan. Het draaiboek was dus al klaar, maar nu is er dan een datum gepland.

De avond is bedoeld voor alle leeftijden, maar vooral ook heel leuk voor (groot)ouder met de (klein)kinderen. De wandeling duurt ongeveer 30 minuten, maar houd er rekening mee dat het startpunt anders is dan het eindpunt.

Voor fietsers en mensen die met de auto gaan wel handig om rekening mee te

houden. Voor inlichtingen kunt u bellen met 0617202400.

Lege potjes voor de lichtjestocht

Voor de lichtjestocht zijn nog lege glazen potjes nodig waar de waxinelichtjes in komen. Langs de route zijn er zeker 270 nodig en hebben nog maar 70 stuks gekregen. Bij de uitgang van de kerk staat een doos waar u ze in kunt doen. Alvast hartelijk dank!

Wieger Romkema

Vrijwilliger Pop-up café

Het leger des heils heeft alle kerken in Leeuwarden gevraagd om samen te werken in onderstaand initiatief. We steunen dit van harte, daarom plaatsen we een oproep voor vrijwilligers in onze nieuwsbrief.



Tussen Sinterklaas en Kerst opent het Leger des Heils een pop-up café in de stad; een plek van ontmoeting, samen-zijn, een luisterend oor in een

tijd waarin het alleen zijn sterker is dan ooit. Het pop-up café fungeert als een 'hub'; een ontmoetingsplek voor jong en oud, winkelend publiek of stadsbewoners, maar ook om alle kerkelijk/muzikale kerstactiviteiten in de stad te delen. Voor deze plek zijn we op zoek naar gastheren/vrouwen, die tijdens de openingstijden aanwezig zijn, en een kopje koffie, thee of warme choco aan kunnen bieden. We zoeken vrijwilligers met hart voor mensen. Het is vooral een plek waar je een luisterend oor hebt; we komen niets brengen, maar we ontdekken waar en bij wie het goede nieuws van het Kerstverhaal al aanwezig is! De openingstijden zijn tussen 13:00-16:00 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag. Bij meer vrijwilligers kunnen we ook op andere dagen open.

Wat vragen we van je?

- Hart voor mensen en hun omgeving
- Je makkelijk met mensen kunnen verbinden
- Een luisterend oor
- Waar mogelijk creatieve input in de invulling van de middagen (bijvoorbeeld als er behoefte is om te knutselen voor kinderen)

Wat bieden we?

- Een gezellige plek in de stad
- Ondersteuning vanuit het Leger des Heils en een intro-training op dinsdag 29 november om 19:30 uur.
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Een leuke kerst attentie 😊

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij kerstvoordestad@korps-leeuwarden.nl of bij kapitein Jeroen Herben: 06-10189171.